



Stichting Kairos Rotterdam

*Occupavit inde animum nova cogitatio
atque a locis traduxit ad tempora.*

Denken over geneeskunde

revisited

Hugo Verbrugh
Koo van der Wal
Louw Feenstra

Stichting Kairos Rotterdam



zomer 2018

De tekening op de omslag is een impressie van de Mont Ventoux, een berg in het zuidoosten van Frankrijk die sinds enkele jaren vooral bekend is in verband met de wielersport in het algemeen en met de daaraan gekoppelde fondsenwerving voor onderzoek naar kanker in het bijzonder.

De inspiratie voor deze tekening op het omslag van dit boekje komt uit de bestijging ervan door Francesco Petrarca op 26 april 1336.
Dat komt op verschillende plaatsen in dit boekje aan de orde.

De lezer die er aardigheid in vindt het zo op te vatten [in een klassieke oneliner: *Pro captu lectoris*] ga mee in het gedachtenexperiment dat nu wij, de vier hoofdpersonen van dit boekje, Charles de Monchy†, Koo van der Wal, Louw Feenstra en Hugo Verbrugh, samen op de top van de Mont Ventoux staan, en ons bezinnen op de vraag wat wij nu anders zouden schrijven in het boek over ‘Denken over geneeskunde’ als we dat opnieuw zouden schrijven [en lees op blz. 60 over de deelname van Charles de Monchy† aan dit gedachtenexperiment].

Toont het beeld op de achterkant van dit boekje concentrische cirkels of is het een spiraal?
Of, misschien beter: ‘Ziet u concentrische cirkels of ziet u een spiraal?’

Het verschil tussen deze beide vragen is relevant voor de lijn (!) door dit boekje.
Waarneming, oordeel, zien ↔ geloven, verwachtingspatroon – allerlei begrippen en fenomenen uit de eigentijdse psychologie en filosofie komen op in dit verband.

En alles begint met een vraag, maar soms worden belangrijke vragen ten onrechte niet gesteld.
En vaak worden zonder argumentatie beweringen gedaan die *on second thoughts* discutabel zijn.

Neem de bekende bewering ‘de zintuigen bedriegen ons’.
Is dat wel een juiste uitspraak? Goethe meende van niet.
‘De zintuigen bedriegen ons niet, in ons oordeel vergissen wij ons’, stelde hij. *Die Sinne trügen nicht; das Urteil trügt.*

Naarmate men kijkt en erover denkt en met de ogen de lijn(en) op de achterkant volgt, gaat men vanzelf meebewegen: allemaal werking van de zogenaamde spiegelneutronen!

Gaat u ook ‘handmatig’ met de vinger de lijn(en) volgen?